

Η παρουσία και συμμετοχή σας είναι αναγκαία για την ύπαρξη του Συλλόγου!



ΟΜΗΡΙΑΔΕΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΙΣΣΙΑΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ»

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΕΡΑΜΕΩΝ 35 ΑΘΗΝΑ 104 36 τηλ. 210-5244375 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' • ΦΥΛΟ 14 • Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 • ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Προσκλήσεις του Συλλόγου μας

Πρόσκληση σε βραδιά νεανική

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει σε μια βραδιά παιδιών και εφήβων - και όχι μόνο. Καλούμε τα μεγαλύτερα κυρίως παιδιά, τους εφήβους και τους φίλους τους και φυσικά εσάς τους γονείς, σε μια βραδιά κεφίου λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Στις **22 Δεκεμβρίου 2013, Κυριακή**, στο χώρο εκδηλώσεων «Party Place» επί της οδού **Ελευθ. Βενιζέλου 160** στην **Ηλιούπολη** και **ώρα 20.00 μ.μ.**, για να περάσουμε μια κεφάτη νεανική βραδιά με μουσική από DJ, karaoke και ως έκπληξη της εκδήλωσης θα μας κρατήσει μουσική συντροφιά ο **Παναγιώτης Κανελλόπουλος**, μαθητής λυκείου και μέλος του Συλλόγου μας, ο οποίος θα μας τραγουδήσει με την παρέα του.

Στην τιμή της πρόσκλησης η οποία κοστίζει **10 ευρώ** το άτομο, παρέχονται φαγητό και αναψυκτικά. **Σας περιμένουμε!**

• **Δηλώσεις - ερωτήσεις στα τηλέφωνα των μελών μας:**

Άκη Μπελέγρη: 6932266808 και Γιάννη Πλουμή: 6972110010.

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση - Κοπή πίτας - Αρχαιρεσίες

Ο Σύλλογός μας σας εύχεται Χρόνια Πολλά και σας προσκα-

λεί στην καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις **9 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Κυριακή**, στο ξενοδοχείο «Metropolitan» (πρώην Χανδρής) στη **λεωφόρο Συγγρού** και **ώρα 11.00 π.μ.**

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα παρουσιαστεί ο απολογισμός των πεπραγμένων καθώς και των οικονομικών του Συλλόγου μας. Θα τεθεί προς έγκριση ο προϋπολογισμός του ερχόμενου έτους και θα ακολουθήσουν η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου.

Παρακαλείσθε να δηλώσετε συμμετοχή για τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. Η προθυμία σας κρίνεται απολύτως

απαραίτητη, καθώς ανανέωση του Δ.Σ. βοηθά στην καλύτερη αποδοτικότητα αυτού, σε καινοτόμες ιδέες και σε εκσυγχρονισμό των ενεργειών του. Με τη συμμετοχή σας βοηθάτε την ίδια τη Βολισσό. Η ίδρυση του Συλλόγου το έτος 1974, είχε κίνητρο τη στήριξη της Βολισσού από τους διαμένοντες Βολισσιανούς στην Αττική και τη διατήρηση και σύσφιξη των στενών σχέσεων.

Η συμμετοχή στο Σύλλογο και στη Διοίκησή του δεν είναι έργο προσωπικό, είναι συλλογικό και εμπνεόμενο από συναισθήματα αγάπης για τον τόπο μας. **Η παρουσία σας και η συμμετοχή σας κρίνεται όσο ποτέ αναγκαία για την ύπαρξη του συλλόγου και περαιτέρω για τη συνέχεια αυτού.**

Ο «χαλασμός» της Χίου

Διαβάστε στις σελ. 4-5

Το καλοκαίρι που πέρασε στη Χίο

Διαβάστε στις σελ. 6-7

Το λιμάνι στα Λιμνιά

Οι εργασίες κατασκευής τουριστικού αγκυροβολίου στην περιοχή των Λιμνιών, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΕΟΤ και του Δήμου Χίου. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 3.000.000 ευρώ.

Οι πληροφορίες μας λένε ότι οι ρυθμοί περάτωσης του έργου είναι τέτοιοι, που καιρού επιτρέποντος η παράδοση του έργου γίνεται από τέλος του έτους 2013 μέχρι αρχές του 2014. Ο υπεύθυνος μηχανικός της ανάδοχης εταιρίας «Αρχιμήδης», είναι αρκετά αισιόδοξος και πιστεύει ότι το έργο θα έχει περατωθεί στο πλαίσιο της 18μηνης προθεσμίας. Το νότιο τμήμα προς την Κατεργόπετρα είναι ήδη έτοιμο, ενώ ολοκληρώνεται και η ανατολική πλευρά με μπάζωμα της χερσαίας ζώνης. Στα άμεσα σχέδια είναι και η τοποθέτηση παροχών νερού και ρεύματος στην προβλήτα για την εξυπηρέτηση των φιλοξενούμενων σκαφών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ψαρών θεωρεί άμεσα πραγματοποιήσιμη την επανεργοποίη-



ση της γραμμής δρομολογίου Λιμνιά - Ψαρά τα Σαββατοκύριακα. Έχει γίνει ήδη αυτοψία από τον καπετάνιο και τον πλοιοκτήτη του πλοίου «Gloria», το οποίο εκτελεί ήδη τα δρομολόγια Χίος - Ψαρά, καθώς από δύτη του Λιμενικού Ταμείου, για να λάβουν ίδια αντίληψη για την καταλλη-

λότητα των εγκαταστάσεων και την πρόοδο των εργασιών. Η διαδρομή προς τα Ψαρά είναι σαφώς συντομότερη από αυτή που εκτελείται από το λιμάνι της Χίου, αφού από τα Λιμνιά υπολογίζεται η απόσταση ότι θα εκτελείται σε 30', ενώ από τη Χίο απαιτούνται 3 ώρες και 45 λεπτά. Αν και η νότια πλευρά από όπου σχεδιάζεται να φεύγει το πλοίο είναι ήδη έτοιμη, δεν αναμένεται να ξεκινήσουν τα δρομολόγια αν δεν αποπερατωθούν όλες οι εργασίες στο νέο λιμάνι.

Κοινωνική Ζωή

Ελλιπής παράθεση των κοινωνικών γεγονότων, δεν οφείλεται σε πρόθεση του Συλλόγου αλλά σε έλλειψη ενημέρωσης. Παρακαλούμε να ενημερώνεται τα μέλη του Συλλόγου ώστε να αποφευχθούν παραλήψεις.

Θάνατοι

Η Βολισσιανή κοινότητα έμεινε φτωχότερη χάνοντας τους τελευταίους μήνες εξαιρετους συγχωριανούς μας.

— Πρόσφατα χάθηκε ο αείμνηστος **Ιωάννης Ζαρταλούδης**. Ένας άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του σε προσφορά κοινωνικού έργου και φιλανθρωπικούς σκοπούς.

— Στις 29.8.2013 απεβίωσε στη Βολισσό η **Θεοδώρα Τσικαλά** συζ. Δημητρίου.

— Στις 25.9.2013 απεβίωσε ο **Μανώλης Τρικαλίτης**.

— Στις 26.9.2013 απεβίωσε ο **Ιωάννης Γιούργας**.

— Επίσης η κοινωνία της Βολισσού έχασε τους: **Μιχαήλ Παραγιό** του Γεωργίου, **Ελευθερία Μελά** συζ. Στυλιανού Μελά, **Περικλή Τσούλο** συζ. Μαρίας Μακαρώνη, **Στέλιο Πουλή**, **Σούλα Μακαρώνη** συζ. Γεωργίου, καθώς και τον **Λουκά Καρούλια** συζ. Χρυσούλας Αθανασούλα.

— Τέλος αποτελεί απώλεια για την κοινότητα του χωριού της Βολισσού ο χαμός του **παπα Νικόλα Παραδείση**.

Συλλυπητήρια στους συγγενείς.

Λίγα λόγια για τον εκλιπόντα εφημέριο της Βολισσού

Εφημέριος του χωριού από τη δεκαετία του 1960, μεγάλωσε γενιές Βολισσιανών και άφησε σε όλους μια γλυκιά θύμηση της παρουσίας του, δεμένης με την ίδια την εικόνα του χωριού.

Υπηρετσε μέχρι τη συνταξιοδότησή του στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Βολισσό.

Από το 1982 έως το 1995 που συνταξιοδοτήθηκε ήταν εφημέριος στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος και υπήρξε αρχιερατικός επίτροπος στη Μονή της Αγ. Μαρκέλλας. Το έτος 2012 ο Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών του απένειμε το Σταυρό του Αγίου Ισιδώρου.

Στη νεκρώσιμη ακολουθία η οποία τελέστηκε στις 12 Νοεμβρίου, παραστάθηκε ο Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ.κ. Μάρκος.

Γάμοι

— Στις 7.9.2013 παντρεύτηκαν στην Παναγιά στη Χωρή η **Σοφία Ρήγου** και ο **Νίκος Μαδιανός**.

— Τέλεσαν πολιτικό γάμο στη Βολισσό η **Μαρία Φωκίου** του Νικολάου και ο **Αντώνιος**

Κομνηνός.

— Επίσης ο **Ιωάννης Σκώκος** με την **Μαρία Κονταρούδη**.

— Ο **Σωτήρης Καστόρης** με την αγαπημένη του με πολιτικό γάμο στην Αθήνα.

— Η **Μαρκέλλα Χειλά** (κόρη της κ. Νίτσας Μουτάφη) με το σύντροφό της **Διαμαντή**.

Να ζήσουν βίο ανθόσπαρτο.

Γεννήσεις

— Αγόρι έφεραν στο κόσμο το ζευγάρι **Μαρίας Καπίρη** και **Στέλιου Κονταξάκη**.

— Η **Άννα Καπίρη** του Δημητρίου και ο **Θωμάς Παπαγεωργίου** έγιναν γονείς ενός χαριτωμένου αγοριού.

— Η **Καλλιόπη Μπιλαρίκη** και ο **Emmanuel Cleyvenot**, έφεραν στο κόσμο στο Παρίσι ένα αγοράκι.

Τις ευχές μας να είναι πάντα υγιή και χαρούμενα.

Επιτυχόντες στα Πανεπιστήμια

— Η **Ελπίδα Κακαλιά** του Στυλιανού, εισήχθη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

— Η **Μαριέττα Νταούτη** του Νικολάου, εισήχθη στη Νομική Αθηνών.

Καλές σπουδές.



Ο καλλωπισμός του τοιχίου

Προσφορές του Συλλόγου μας

Τους τελευταίους μήνες ζητήθηκε στο Σύλλογό μας οικονομική ενίσχυση σε δύο περιπτώσεις: **του αγροτικού ιατρείου και του Ι. Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Πυθώνα.**

Η πρώτη αφορά σε κατάθεση **300 ευρώ** για την αγορά κλιματιστικού στο χώρο του αγροτικού ιατρείου, για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε αγροτικών ιατρών.

Η δεύτερη αφορά σε παράκληση του τοπικού εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ι. Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Πυθώνα, για επιχορήγηση ύψους **1.000 ευρώ** στην ανακαίνιση και συγκριμένα στο στίλβωμα του τοιχίου του αυλόγυρου και του καμπαριού του Ιερού Ναού.

Απλεπιστήριο Βολισσού Πρόγραμμα συναντήσεων 23 - 26 Αυγούστου 2013

Στο πλαίσιο του προγράμματος του Απλεπιστημίου Βολισσού —όπως οι ίδιοι οι ασχολούμενοι ονομάζουν— επισκέφθηκαν τον τόπο μας άνθρωποι από διάφορα μέρη. Η αρχική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο κατασκηνωτικό κέντρο Μανάγρου και την επόμενη οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στους μπαξέδες του Ροδώνα.

Τα θέματα που απασχόλησαν ήταν η αστικοποίηση του πλανήτη ως παράγοντας που συμβάλει στην υποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Η υπερ-αστικοποίηση του πληθυσμού της γης. Σπόροι, νερό, οξυγόνο, ενέργεια, οι πρώτες ύλες της ζωής μας σε χέρια ανήθικων και κερδοσκοπικών πολυεθνικών. Εκποίηση φυσικών πόρων και Κινήματα Πολιτών. Γνωριμία και συνεργασία μεταξύ των Κινημάτων Αλληλεγγύης και Αντίστασης στην Ελλάδα και εναλλακτικοί τρόποι διαβίωσης.

ΟΜΗΡΙΑΔΕΣ

Εξαμηνιαία έκδοση
του Συλλόγου Βολισσιανών
Αττικής «Αγία Μαρκέλλα»
Κεραμέων 35 Αθήνα 104 36
τηλ. 210-5244375
www.volissos.gr

Εκδότης - Υπεύθυνος
σύμφωνα με το νόμο
ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
πρόεδρος του Συλλόγου

Υπεύθυνη Σύνταξης
ΤΖΕΝΗ ΠΛΑΚΙΤΣΗ

Συντακτική Επιτροπή
ΤΖΕΝΗ ΠΛΑΚΙΤΣΗ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΜΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Επιμέλεια έκδοσης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΑΝΟΣ
τηλ. 210-5240739

Παραγωγή έκδοσης
ΜΕΜΦΙΣ ΑΕ
τηλ. 210-5240728 Fax: 210-5224556
e-mail: memfisae@otenet.gr

★ ★

Την ευθύνη των δημοσιευμένων
κειμένων φέρουν οι αρθρογράφοι

Ιστορική αναδρομή

Η Χίος απελευθερώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1912

Αναδημοσιεύουμε το κείμενο, με την άδεια του γράφοντος, αναφορικά με την άποψή του για την απελευθέρωση της Χίου. Πέρασαν πλέον 100 χρόνια από τότε που το νησί μας ελευθερώθηκε από μακροχρόνια σκλαβιά 346 συναπτά ετών. Γενοβέζων κατ' αρχάς και Τούρκων στη συνέχεια.

Του ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΚΑΡΙΑΜΗ Συντ. Πλοιάρχου Ε.Ν.

Λίγες ημέρες μετά τη θριαμβευτική είσοδο του Ελληνικού στρατού στη Θεσσαλονίκη, ο Διοικητής της ΙΙ Μερραρχίας, Υποστράτηγος Κων. Καλλάρης λάμβανε διαταγή από το Διάδοχο Κωνσταντίνου να καταλάβει και να απελευθερώσει τη Χίο. Την 6η Νοεμβρίου, ο Καλλάρης έστειλε την υπ' αριθμόν 599 διαταγή, με την οποία όριζε τον Συνταγματάρχη Νικ. Δελαγραμμάτικα, Διοικητή Συντάγματος, ο οποίος θα είχε την επιμέλεια των επιχειρήσεων. Ο στρατός επιβιβάσθηκε στα ατμόπλοια που θα μας έφερναν από θαλάσσης τη λευτεριά και την 9η του Νοέμβρη, απέπλευσαν από Θεσσαλονίκη για Χίο. Την 11η Νοεμβρίου, στις δέκα το πρωί, ο στόλος της ελευθερίας υπό την ηγεσία του Ναύαρχου Ιωάννη Δαμιανού, αποτελούμενος από Μοίρα εύδρομων και οπλιταγωγών («Μακεδονία», «Εσπερία», «Αρκαδία» (οπλισμένα εμπορικά), «Πατρίδα», «Σαπφώ», «Αριέττα» και τα αντιτορπιτικά «Κεραυνός» και «Νέα Γενιά»), έφθασε έξω από το λιμάνι της Χίου. Αμέσως αποβιβάσθηκε αντιπροσωπία των αρχηγών στόλου και στρατού, η οποία μετέβη στον διοικητήριο και ζήτησε από τις Τουρκικές αρχές την παράδοση του νησιού στις Ελληνικές δυνάμεις. Οι Τουρκικές πολιτικές αρχές δέχτηκαν την πρόταση. Αρνήθηκε όμως ο στρατιωτικός διοικητής, συνταγματάρχης Ζιχνή Μπέης. Ο ικανότατος αυτός στρατιώτης, δήλωσε ότι θα υπεραμυνθεί μέχρι εσχάτων, ώστε να διασώσει την τιμή του Οθωμανικού στρατού και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, ακολούθησε η απόβαση του στρατού μας στο «Κοντάρι» και η έναρξη των εχθροπραξιών.

Την 12η Νοεμβρίου, ο Ελληνικός στρατός εισήλθε στην πόλη της Χίου. Ακολούθησαν αλληπάλληλες μάχες με τους τούρκους να υποχωρούν και τις δυνάμεις μας να προελαύνουν.

Την 18η Νοεμβρίου, κατάπλευσε ανοικτά της Βολισσού το πλοίο «Μακεδονία», το οποίο άρχισε τον βομβαρδισμό της Μονής Μουνδών, όπου υπήρχε τμήμα τούρκικου στρατού. Ταυτόχρονα έκανε απόβαση ναυτικό άγημα, το οποίο και τους αιχμαλώτισε. Ακολούθως, ο κυβερνήτης Λυκούργος Τσουκαλάς, δημιούργησε εθελοντικό σώμα από 147 Βολισσιανούς και ανθρώπους από τα γύρω χωριά, οι οποίοι είχαν πάει στη Βολισσό για να υποδεχθούν το στρατό μας. Τους εκπαίδευσαν και τους όπλισαν με τουφέκια Γκρα. Διοικητή είχαν το γιατρό Γ. Κοκράνη και υπαρχηγό τον Μιχάλη Ι. Σκαρλάτο. Τόσο ήταν η επιθυμία όλου του πληθυσμού να έχει ενεργό συμμετοχή στην απελευθέρωση της πατρίδας, ώστε να συμβούν και ορισμένα παράδοξα, άξια καταγραφής. Στα Λιμιά, ο παπά Κανάρης με το που φίλησε τη σημαία της πρώτης αποβατικής λέμβου έπεσε λιπόθυμος ψελλίζοντας «Νυν απολύεις τον δούλο σου...». Ο Ι. Γιούργαλης στο βιβλίο του «Η Πισπιλούντα της Χίου» (σελίδα 411) (Ετος έκδοσης: 1981), αναφέρει ότι κάποια γυναίκα η οποία παραγκώνισε άνδρα και αντί αυτού έλαβε οπλισμό εκείνη. Κατονομάζει δε την α-



τρόμητη αδελφή του παππού μου, Παναγιώτα Γεωργ. Καριάμη από την Ποταμιά, σύζυγο του Μιχαήλ Παπά Χριστοφή Λαγού, να βγαίνει περίπολο μαζί με τους ένοπλους, εφοδιασμένη με ένα τσεκούρι. Σε ερώτηση «γιάντα παίρνει το τσεκούρι για όπλον, είναι ημπορεί μ' ευτό να κάμει» εκείνη απαντούσε «ε θα προκάμω να σκοτώσω έναν τουλάχιστον; Ύστερα ας με σκοτώσουν». Ο δε άνδρας της, προσβεβλημένος διότι λόγω ηλικίας δεν του έδωσαν όπλο, ακολουθούσε το περίπολο κραδαινοντας ένα μαχαίρι σφαγής χοίρων. Τόσος μεγάλος ήταν ο πόθος των Βορειοχωρικών στο να συμβάλουν ενεργά στην απελευθέρωση του νησιού μας, ώστε οι Κουρουνιώτες, να έχουν οπλισθεί προ αρκετού καιρού, με όπλα τα οποία αγόραζαν από τα Δωδεκάνησα. Στη γενέτειρά μου Λαγκάδα, οπλίστηκαν με τα όπλα των Τούρκων στρατιωτών της τοπικής φρουράς, τα οποία είχαν πετάξει στον απόπατο, πριν τραπούν σε άτακτη φυγή. Κάπως έτσι, σύμφωνα με καταγεγραμμένα γεγονότα, άρχισε ο στενός αποκλεισμός των εχθρών, οι οποίοι έχοντας σαν βάση και ορμητήριό τους το Πιτύος, κρατούσαν την περιοχή που περικλείεται μεταξύ: Άγιο Μάρκο, Νέα Μονή, Άγιους Πατέρες, Κοχλία, τα Τέσσερα Πηγάδια και την Αμυνθούντα. Ο Ελληνικός στρατός και οι εθελοντές κρατούσαν τις Καρυές, Δαφνώνα, Άγιο Γιώργη Συκούση, Λιθί, Βολισσό, Φυτά, Καμπιά, Βίκι, Αμάδες, Καρδάμυλα, Λαγκάδα και Συκιάδα.

Στα τέλη του Νοέμβρη οι Τούρκοι πιεζόμενοι από την πείνα έκαναν επιδρομές και λεπλουτούσαν τα χωριά Κατάβαση, Διευχά και Κηπουριές. Την 5η Δεκεμβρίου, Βολισσιανοί εθελοντές έστησαν ενέδρα σε εχθρική περίπολο στα Διευχά, αποτελούμενη από δεκαεπτά στρατιώτες. Σκότωσαν τους δεκαπέντε. Οι εχθροί από τη Μονή Μουνδών έστειλαν άλλους τριάντα στρατιώτες. Είχαν την ίδια τύχη. Γλίτωσαν καμιά δεκαριά που πήραν τα βουνά. Την ίδια μέρα, άλλο σώμα από σαράντα Τούρκους έκανε επιδρομή στη Σιδηρούντα, με σκοπό την αρπαγή τροφίμων και λεπλασία. Η μικρή φρουρά του χωριού άνοιξε πυρ, άκουσαν οι Βολισσιανοί το σματά και επιτέθηκαν. Αποτέλεσμα της συμπλοκής, επτά νεκροί. Οι υπόλοιποι έτρεχαν σαν λαγοί να κρυφτούν στον Κουκουδότσουμπο.

Την 14η Δεκεμβρίου έφθασε στη Βολισσό ομάδα από 43 Ικαριώτες εθελοντές. Η επίθεση του Ελληνικού στρατού είχε ορισθεί για την 19η Δεκεμβρίου από όλα τα μέτωπα. Στον τομέα της Βολισσού υπήρχε μεικτό τμήμα αποτελούμενο από

Κρητικούς, υπό τον οπλαρχηγό Ευστρ. Βολάνη, Ικαριώτες, υπό τον Ευ. Κουκουδιά και Βολισσιανοί υπό την αρχηγία του Λοχαγού, Γαββαθά. Είχαν λάβει εντολές να κατευθυνθούν μέσω Καταβάσεως και να καταλάβουν τα υψώματα δυτικά του Αγίου Ισιδώρου κοντά στο Πιτύος. Ακολούθως, σαν έβλεπαν την κύρια φάλαγγα να κατευθύνεται προς τα βόρεια, να προελάσουν προς το Όρος. Το μεικτό σώμα Βολισσού στις επτά το πρωί, άρχισε την επίθεση εναντίων του τομέα Διευχών, Μονής Μουνδών, Κουκουλώνα και Κατάβασης. Τα προσορμισμένα πολεμικά πλοία του Ελληνικού Στόλου βομβάρδιζαν την περιοχή. Μετά από τρίωρη μάχη ανάτρεψαν την αντίσταση των Τούρκων και έως τις τρεις το μεσημέρι είχαν καταλάβει όλη την ορεινή περιοχή Αγίου Ισιδώρου, Λιγαριά, Αχλάδα. Στις επιχειρήσεις αυτές, αλλά στο τμήμα Καρδαμύλων, είχε ενεργό συμμετοχή ο γενναίος Λοχίας Γ. Α. Μπουρνιάς, βετεράνος του 1897, εγγονός του Αντωνίου Μπουρνιά, διακεκριμένου Ταγματάρχη του Μεγάλου Ναπολέοντα και αρχηγού των επαναστατών της Χίου το 1822. Ο Γιώργης Μπουρνιάς, άφησε τις εμπορικές επιχειρήσεις του και παρά την ηλικία του με έγγραφη αίτηση ζήτησε και κατετάγη Λοχίας εθελοντής. Με δικά του έξοδα, κατάρτισε εθελοντικό σώμα στην Αθήνα και με αυτό έφθασε στη Χίο για να φέρει σε πέρας, ό,τι είχε αρχίσει, με τόσο δραματική κατάληξη, ο παπούς του. Στη μάχη του «Καρφωτού» έδειξε απaráμιλλο θάρρος και ανδρεία.

Έτυχε θριαμβευτικής υποδοχής στα Καρδάμυλα τραγουδώντας του το πλήθος. Ο Διοικητής του Ιωάννης Σταρίδας, υπέβαλε αναφορά και πρόταση απονομής μεταλλείου στο γενναίο άνδρα. Μεταξύ των τραυματιών και ο Κουρουνιώτης Δ. Σαραντινός.

Την 21η Δεκεμβρίου 1912, δεκαπέντε Τούρκοι αξιωματικοί μαζί με τετρακόσους δώδεκα στρατιώτες παραδόθηκαν στο απόσπασμα Γαββαθά, ο οποίος τους έστειλε στη Βολισσό. «Λίαν πρωί και μόλις εξημέρωνεν ήλθεν επί του Αίτους η είδησις ότι ο Ζιχνή παρεδόθη».

Το σύνολο των παραδοθέντων αριθμούσε 1.800 άνδρες, 2 ορεινά τηλεβόλα καθώς και 12 τραυματίες. Τα καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα της εποχής και η τιμητική πλάκα στο χωριό των Καρυών, αποδεικνύουν το αληθές και συνηγορούν στη μεγάλη αλήθεια ότι το νησί μας δεν ελευθερώθηκε στις 11 του Νοέμβρη, όπως εσφαλμένα γιορτάζουν την επέτειο. Η Αναμνηστική Πλάκα για την παράδοση της Χίου στις Ελληνικές δυνάμεις στις Καρυές της Χίου εγκαινιάσθηκε στις 20.9.2009 και επιγραμματικά αναφέρει:

«Εδώ υπογράφηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1912 το πρωτόκολλο παράδοσης του τουρκικού στρατού στις Ελληνικές δυνάμεις ανάμεσα στον Τούρκο διοικητή Zichni Mrei και τον Λοχαγό Πεζικού Ε. Βερνάδο εκπρόσωπο του Ελληνικού Στρατού.»

Έληξε έτσι μετά από 356 χρόνια η Κατοχή της Χίου από τον τούρκο δυνάστη».

Καιρός είναι πια να πούμε την αλήθεια. Στις 21 Δεκεμβρίου 1912 λευτερώθηκε η Χίος.

Αφιέρωμα

Ο «Χαλασμός»
της Χίου

Του ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΠΛΟΥΜΗ

Την Κυριακή 22 Μαρτίου 1881 (ή 3 Απριλίου 1881 σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο), έμελλε να γραφτεί μια σελίδα, με τα μελανότερα γράμματα της ιστορίας της Χίου, μετά τη σφαγή του 1822. Στη 1.40 το μεσημέρι, ένας ισχυρός κλονισμός «μετά βοής» από Ανατολή προς Νότο, συγκλόνησε το κεντρικό και νότιο τμήμα του νησιού. Ήταν ο καταστροφικότερος σεισμός που έγινε ποτέ στο νησί της Χίου, που έμεινε γνωστός στο Χιακό λαό ως «ο Χαλασμός» ή «η Καταστροφή».

Την καταστροφή και τον όλεθρο ολοκλήρωσε η μετασεισμική δόνηση της 30ης Μαρτίου στις 7.30 το απόγευμα που ήταν λίγο μικρότερη από την πρώτη, αλλά αποτέλεσε ότι είχε απομείνει.

60 προς 100 την αξιολόγησε «άνδρα νοήμων και λόγιος» σύμφωνα με τον τύπο της εποχής. Από τις 22 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου, ο Γάλλος μηχανικός της Χίου, σημείωσε 422 μετασεισμούς, που συνεχίστηκαν ως το 1884!

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στα Μαστιχοχώρια με μέγεθος 6,5 μονάδες της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο κύριος σεισμός κατέστρεψε τα 3/4 του νησιού. Σκοτώθηκαν περίπου 3.600 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 7.000 καθώς ο περισσότερος κόσμος εκείνη τη στιγμή γευμάτιζε ή ξεκουραζόταν στην οικεία του. Το νότιο τμήμα του νησιού υπέστη τρομερές καταστροφές: Νένινα, Βουνό, Φλάτσια, Καλαμωτή, Κοινή, Καλλιμασιά, Διδύμα, Νεχώρι, Θυμινά, Δαφνώνας, Καταράκτης, Βερβεράτο και Θολοποτάμι. Στη χώρα της Χίου σχεδόν τα πάντα καταστράφηκαν. Το κάστρο έπαθε σοβαρές ζημιές και το έδαφος της παραλίας βυθίστηκε περίπου 80 εκατοστά, ενώ σε κάποια σημεία, παρατηρήθηκε κάθετη μετατόπιση έως και 2,5 ολόκληρα μέτρα. Επίσης υπάρχουν μαρτυρίες για τσουνάμι καθώς αναφέρθηκε η παρουσία άμμου θαλάσσης σε κήπους της Χίου, αλλά δεν υπάρχει καμία επίσημη πληροφορία.

Η μεγάλη αυτή καταστροφή αποδίδεται στους στενούς δρόμους του νησιού και περισσότερο υπέφεραν οι Τούρκοι, οι Έλληνες και οι Εβραίοι, ενώ οι Φράγκοι λιγότερο, μιας και στα σπίτια τους είχαν μεγάλες αυλές. Στα βόρεια του νησιού: Λαγκάδα, Συκιάδα, Αμάδες, Βίκι, Καμπιά, Σπαρτούντα, Χάλανδρα, Κέραμος, Λεπτόποδα, Κουρούνια, Βολισσός, Παρπαριά, Τρύπες, Πισπιλούντα, Διευχά, Κατάβαση, Σιδηρούντα, Πιτύος και Ποταμιά, υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές αλλά δε σκοτώθηκε κανείς.

Στην περιοχή της Κρήνης (Τσεσμέ), της Μικράς Ασίας, σκοτώθηκαν 55 άνθρωποι συνολικά και τραυματίστηκαν 150. Αριθμός ιδιαίτερα χαμηλός, λόγω του ότι οι περισσότεροι κάτοικοι παρακολουθούσαν εκείνη τη στιγμή το πέρασμα του μεγάλου, για την εποχή, επιβατικού πλοίου Αγα Evangelistra στην ακτή και απουσίαζαν από τις οικίες τους.

Ο ισοπεδωτικός σεισμός της Χίου, συγκλόνησε όλο τον κόσμο και απασχόλησε το σύνολο του Τύπου της εποχής. Σε όλες τις εφημερίδες δημοσιεύονται τα τηλεγραφήματα του πρακτορείου Χάβα, όπως και ανταποκρίσεις από το νησί. Το γεγονός αποτυπώθηκε επίσης σε πολλά χαρακτηριστικά της εποχής.

Στο προσωπικό μου αρχείο υπάρχουν μάλιστα αντίτυπα της εφημερίδας «The Wheeling



Intelligencer» της Δυτικής Βιρτζίνια των ΗΠΑ, της Γαλλικής Journal des Voyages, της Le Monde Illustré, της Βρετανικής «Illustrated London News» κ.α., αποτυπώνοντας την αίσθηση που προκάλεσε σε διεθνές επίπεδο.

Στην εφημερίδα «**Νέα Σύμρυν**», εκτός των άλλων, αναφέρεται:

«...Ο κλονισμός ήτο τοιοῦτος, ὥστε σιδηροὶ σωλῆνες μεγάλου βάρους θεσάθησαν εἰς τὸ τελωνεῖον ἀνατινασσόμενοι ἐπὶ τοῦ μαινομένου ἐδάφους. Οἱ κάτοικοι καταδιωκόμενοι ἀπὸ τοῦ θανάτου, ἔτρεχον ζητούντες σωτηρίαν, ἐξ ἐνοστίκου πλέον και οὐκ ἐκ συναισθήσεως... Της σωρείας των ερειπίων ἐξήρχοντο, δι ὅλης της νυκτός της ἐπιούσης, ὑπόκωφοι οἱ μωγαὶ και στεναγμοὶ. Ἦσαν κραυγαὶ οδύνης και ἐπικλήσεως των καλυφθέντων ὑπὸ ταῦτα δυστυχῶν, ἐξαιτουμένων βοήθειαν ἐκ των τάφων, ἔνθα η καταστροφὴ ζώντας ἔρριπεν αὐτοὺς. Και ὁμως μέχρι της πρωίας της χθες, η βοήθεια ἦταν ἀδύνατος καθότι οὐδεὶς ἀκινδύνως πδύνατο να πλησιάσει.

Αἱ στενωπαὶ οδοί, η θέα τοσούτου ἐν μέσω αὐτῶν πλήθους νεκρῶν, η ἀπειλητικὴ κατάσταση των ορθῶν ἱσταμένων ἐτι ἀλλὰ ετοιμορρόπων ερειπίων και ἰδίως οἱ καταρριπτόντες ταῦτα κατὰ μικρὰ διαλείματα ἀκατάπαυστοι σεισμοί, υπερήρουν και ἐν ἐλλείψει του καταλαβόντος πάντας πανικού, ὅπως νεκρώσωσι τὸ θάρρος και του μάλλον γενναίου. Ευγενεῖς τινές και μεγάλοι καρδία ἀπεπειράθησαν μολαταῦτα να σώσωσι τους ζώντας ταφέντας ἀδελφούς των, ἀλλ' οἱ ἀκατάπαυστοι σεισμοὶ και τα φρικτὰ αὐτῶν ἐπακόλουθα ἐπέβαλαν αὐτοῖς τὴν διακοπήν. Η ἐκταφὴ και νεκρῶν και ζώντων ἀπαιτεῖ προκαταρκτικὰς ἐργασίας και προνοητικὰ δια τους εργαζομένους μέτρα και τούτων ἦρξατο τὴν πρωίαν της χθες, ἅμα φθάσαν, τὸ πλήρωμα του ἀγγελιαφόρου Μπουβέ...

...Ρίγος, γυμνότης, πείνα, σπαραγμός και φρίκη ἐπὶ των ευανθῶν λειμῶνων και λόφων της, μυροβόλου Χίου, οὐς ποτίζουσι σήμερον τα δάκρυα των ἐπιζόντων τέκνων της. Οποία συμφορὰ!»

★ ★



Ο ξένος Τύπος για το γεγονός

Προφορικές διηγήσεις αλλά και αυτοί που κατέγραψαν τα γεγονότα, μας έχουν διασώσει απίστευτες περιπτώσεις, που προκαλούν πραγματικά κατάπληξη:

— Βρέφος 32 μηνών έμεινε ζωντανό 60 ώρες κάτω από τα ερείπια.

— Άλλο νήπιο 35 μηνών ξεχώστηκε την 5η μέρα μισοπεθαμένο, αλλά συνήλθε μετά από δύο μέρες.

— Μετά από 100 ώρες οι σκαπανείς ξέθαψαν όρθιες γυναίκες ζωντανές.

— Κάποιος άνθρωπος που βρισκόταν σε στενό δωμάτιο, καλύφθηκε από τη στέγη και διέτρεχε τον έσχατο κίνδυνο. Αλλά μετά από λίγο —ούτε και αυτός ήξερε πώς— τον αποκάλυψε και τον ελευθέρωσε ο δεύτερος σεισμός.

— Ένας Τούρκος είδε τη γυναίκα και τα παιδιά του μισοκωμένα να επικαλούνται τη συνδρομή του. Προσπαθώντας να τα σώσει, ισχυρός σεισμός τον αναχαίτισε. Δυναμώνοντας τα θύματα τις φωνές πλησίαζε εκείνος, αλλά επέστρεψε πάλι για τον ίδιο λόγο. Όταν μπόρεσε να πλησιάσει ήταν νεκροί.

— Βρέφος 20 μηνών στο κρεβατάκι του σώθηκε σε κενό ενός μέτρου, που σχηματίστηκε ανάμεσα στα δύο πατώματα και βρέθηκε παίζοντας με τα χώματα.

Οι ευρωπαϊκοί στόλοι που έπλεαν στο Αιγαίο έσπευσαν να βοηθήσουν τους κατοίκους του νησιού. Πρώτοι, έφθασαν ναύτες του γαλλικού στόλου με τη Γαλλική ακταιωρό «Μπουβέ». Καθημερινώς έδεναν πλοία γεμάτα τρόφιμα, φάρμακα και ρουχισμό, όπως το Γαλλικό «Βολτιζέρ», το Αγγλικό «Βαρόν», το Αμερικανικό «Γκαλένα» κ.α.

Με την αποβίβαση τους ξεκίνησαν άμεσα τις εργασίες απεγκλίβωσης των επιζώντων με τη δέουσα προσοχή και έστψαν σκηνές για τους άστεγους πλέον κατοίκους.

Στις 27 Μαρτίου, η Ελληνική Κυβέρνηση απέστειλε το πολεμικό πλοίο «Σαλαμίνα» με 70 σκαπανείς. Χιώτες απ' τη Σμύρνη και την Ερμούπολη έσπευσαν να συμπαρασταθούν αμέσως.

Το πρώτο ξύλινο νοσοκομείο της Ελληνικής Κυβέρνησης κατασκευάστηκε στα Μεζάρια. Ήταν δύο μεγάλα παραπήγματα με 40 κλίνες το καθένα, μια κατοικία των γιατρών και επιπλέον 10 σκηνές.

Κατόπιν διαταγής του Τούρκου διοικητή της Χίου Σαδίκ Πασά σχηματίστηκε επιτροπή η ο-

ποία ανέλαβε να συγκεντρώσει χρήματα και εφόδια και να οργανώσει συσσίτια για το Χιώτικο λαό.

Αν και τότε η Χίος δεν είχε ακόμη προσαρτηθεί στην Ελλάδα ακόμη, αυτός ο σεισμός θεωρείται ο πλέον πολύνεκρος του 19ου αιώνα στη χώρα μας.

Ως και το 1970, κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου στις 5.00 το απόγευμα όλες οι καμπάνες της Χίου χτυπούσαν πένθιμα. Ήταν ημέρα νηστείας, προς τη μνήμη των θυμάτων του χαλασμού και όλων όσων υπέφεραν.

Ιστορικά, η περιοχή νότια της Χίου έχει δώσει αρκετούς ισχυρούς σεισμούς, μεγαλύτερους από 6 Ρίχτερ στο παρελθόν. Η αρχαιότερη γραπτή μαρτυρία για σεισμό περιέχεται στον Ηρόδοτο, ο οποίος μας πληροφορεί ότι πριν από την καταστροφή του ναυτικού της Χίου στη ναυμαχία της Λάδης από τους Πέρσες, το 494 π.Χ. 119 παιδιά καταπλάκωθηκαν από τη στέγη του σχολείου τους, που ίσως η πτώση της οφείλεται σε σεισμό.

Το 17 π.Χ., φοβερή σεισμική δόνηση κατέστρεψε το μέσο της Μικράς Ασίας και πιθανόν και τη Χίο. Το 1389, σεισμός και τσουνάμι στη Χίο. Μάλιστα σε αυτό ο σεισμό καταστρέφεται και ο θόλος της εκκλησίας του Αγίου Γαλακτίωνος. Το 1546, μεγάλος σεισμός κατέστρεψε ανεπανόρθωτα το δυτικό τμήμα των Μαστιχοχωρίων. Το 1646, το 1738 και μεταξύ 1809 και 1852 σημειώνονται 52 δονήσεις.

Το Αιγαίο, είναι μια περιοχή με εφελκυστική τεκτονική που προκαλείται από την καταβύθιση της αφρικανικής πλάκας κάτω από την μικροπλάκα του και για αυτό θεωρείται από τις πιο σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης, μαζί με τον κόλπο της Σμύρνης.



Χώρα. Η αγορά της πόλης (Απλωταριά)



Νέα Μονή



Οδός Εγκρεμού, Χίος



Η Πλατεία Βουνακίου με τα νοσοκομειακά παραπήγματα

Το καλοκαίρι που πέρασε στη Χίο

Ακόμη ένα καλοκαίρι και το μικρό μέρος της Βολισσού γέμισε από κόσμο για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Και αυτή τη χρονιά δεν έλειψαν γεγονότα και εκδηλώσεις, μερικά από τα οποία καταγράψαμε και σας τα παρουσιάζουμε.

Χοροί

• Εκτός από τα πανηγύρια του Σωτήρος και της Παναγίας, στα οποία διασκέδασαν βολισσιανοί και φίλοι, για άλλη μια φορά ο Σύλλογος της Βολισσού πραγματοποίησε τον καθιερωμένο πια καλοκαιρινό χορό του με την αρωγή και τη στήριξη του Συλλόγου μας.

Ο χορός έλαβε χώρα στα Λιμνιά με μεγάλο γλέντι και κέφι. Για μια ακόμη χρονιά έσμιξαν οι μεγαλύτερες ηλικίες με τις μικρότερες με τέτοια σχήματα και διάθεση που έγινε συγκινητικά διακριτή η παράδοση των συνηθειών και των παραδόσεων του τόπου από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους. Η μουσική κάλυψη του χορού έγινε από το συγκρότημα του **Σάκη Πιπίδη**, γνωστό για τον καθαρό παραδοσιακό ήχο του.

Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την επιτυχή διοργάνωση.



Πυθώνας: το πανηγύρι της Παναγίας

Μουσικές βραδιές

• Το φετινό καλοκαίρι κύλησε πιο ήρεμα από την άποψη της διασκέδασης και των εκδηλώσεων. Παρ' όλα αυτά τα κέντρα της περιοχής διοργάνωναν μουσικές βραδιές άλλοτε με ξένη μουσική κι άλλοτε με ελληνικά ακούσματα ρεμπέτικα και λαϊκά. Το ίδιο παράδειγμα ακολούθησαν και τα παραθαλάσσια αναψυκτήρια στις παραλίες της Βολισσού, τα οποία μας διασκέδασαν τα καλοκαιρινά βράδια με μουσικές βραδιές.



Ο κ. Δημήτρης Μπελέγγρης στο ρόλο του D.J.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκδηλώσεις ήταν η βραδιά με latin χορούς. Κάθε εβδομάδα παραδίδονταν μαθήματα χορού στο χωριό μας, οπότε μετά την εκμάθηση διοργανώθηκε βραδιά χορού όπου οι λαμβάνοντες μέρος έδειξαν τις χορευτικές τους ικανότητες και τα αποτελέσματα αυτής της ευχάριστης δουλειάς.

Ας μην λησμονήσουμε να αναφέρουμε ότι ο συγχωριανός μας ιατρός, μέλος του Συλλόγου μας και τέως μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου κ. **Δημήτρης Μπελέγγρης**, διασκέδασε τους φίλους του και όχι μόνο, αναλαμβάνοντας το ρόλο του d.j. σε γνωστό μπαρ της Βολισσού.

Τουρνουά Beach volley



(Ανω)
Η νικήτρια ομάδα σε δράση.

(Αριστερά)
Οι νικητές:
Γ. Τόλης και
Α. Καΐρης

• Η διοργάνωση αγώνων βόλεϊ στην παραλία, τα τελευταία χρόνια γινόταν επίσημα υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Βόλεϊ. Αυτό το καλοκαίρι —όπως περιορίστηκαν όλα— έλειπε η επίσημη υποστήριξη, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους ανθρώπους που εργάζονται και συχνάζουν στην παραλία των Λευκαθίων, να διοργανώσουν ιδιωτικά το τουρνουά. Έτσι για άλλη μια χρονιά το τουρνουά beach volley έγινε κανονικά.

Το σημαντικό για μας τους βολισσιανούς είναι ότι στον τελικό έφτασε το δίδυμο των βολισσιανών **Άρη Καΐρη** και **Γιάννη Τόλη**. Κάτω από το ζεστό ήλιο η ομάδα της Βολισσού αντιμετώπισε την αντίπαλη ομάδα από τα βορειόχωρα, όπου μετά από ένα αγωνιώδες ματς στέφθηκε νικήτρια με έπαθλο ένα κιβώτιο μπύρες!

Συγχαρητήρια σε όλους και προ πάντων στους νικητές. Του χρόνου σας περιμένουμε και πάλι.

Θέατρο



• Η παράσταση «**Ο Φουντούκος**», αποτέλεσε το καλλιτεχνικό γεγονός της Βολισσού, μιας και δόθηκαν τρεις παραστάσεις μόνο στη Βολισσό, εκτός των υπολοίπων σε άλλα μέρη της Χίου. Οι δύο από αυτές δόθηκαν στα Μαγεμένα ενώ η άλλη φιλοξενήθηκε στην όμορφη αυλή της κ. Τσακίρη.

Επρόκειτο για μια θεατρική - μουσική παράσταση βασισμένη σε χιώτικο παραμύθι. Οι διάλογοι απαγγέλθηκαν σε χιώτικη ντοπιολαλιά και βασισμένα σε κείμενα της σύγχρονης πεζογραφίας και ποίησης του Μποντλέρ, Πεσσόα, Χριστιανόπουλου, Νερούντα, Σάρα Κένν και Δ. Σκανδάλη.

Η παράσταση αναφερόταν στην ιστορία ενός κοριτσιού που στην προσπάθειά της να γλιτώσει από την καταδίκηση του Αγαρηνού πατέρα της, παρακαλεί το θεό να την κάνει φουντούκο, δηλαδή σκυλάκι στην παλιά χιώτικη διάλεκτο. Το έργο κινήθηκε με γνώμονα τον έρωτα και την αγάπη.

Θα πρέπει να τονίσουμε τον έντονο θεατρικό χαρακτήρα της παράστασης, με χαρακτηριστική κίνηση και κοστούμια, αλλά και ότι η μουσική κάλυψη του έργου που έγινε με ένα απίστευτα ενδιαφέρον όργανο: το **Θέρεμιν**.

Η τελευταία παράσταση δόθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων του απλειπστημίου Βολισσού, για τους συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα.

Λίγα λόγια για το θέρεμιν



Πρόκειται για ένα περίεργο όργανο σε εμφάνιση και τρόπο παιχνιδιού.

Ανακαλύφθηκε το έτος 1919 από τον Ρώσο φυσικό Lev Termen και υπήρξε ένα από τα πρώτα όργανα παραγωγής συνθετικού ήχου κάτι σαν το σημερινό συνθεσάιζερ!! Παίζεται κυριολεκτικά στον αέρα, αφού πρόκειται για ένα κουτί από το οποίο προεξέχουν δύο κεραίες: μία κάθετη για να ελέγχει τον τόνο του ήχου και μια οριζόντια, η οποία ελέγχει την ένταση.

Πλησιάζοντας λοιπόν το χέρι μας στην κάθετη ο τόνος γίνεται ψηλότερος ενώ πλησιάζοντας στην οριζόντια η ένταση χαμηλώνει. Οι δύο κεραίες παράγουν ένα ηχητικό σήμα με την κίνηση απλά του χεριού, η οποία πρέπει πραγματικά να είναι τέλεια και αριστοτεχνική. Με την ανθρώπινη κίνηση προκαλούνται μεταβολές του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου με αποτέλεσμα να παράγεται ηλεκτρονικός ήχος, ο οποίος μάλιστα θεωρείται ως ένας από τους πιο «καθαρούς» από όλα τα μουσικά όργανα.

Με την ανθρώπινη κίνηση προκαλούνται μεταβολές του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου με αποτέλεσμα να παράγεται ηλεκτρονικός ήχος, ο οποίος μάλιστα θεωρείται ως ένας από τους πιο «καθαρούς» από όλα τα μουσικά όργανα.

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑ

Θα αναφερθούμε για άλλη μια φορά στο οινοποιείο «Κεφάλα», γιατί πιστεύουμε ότι η ύπαρξή του χαρίζει στη Βολισσό φήμη και ότι τέτοιες προσπάθειες βοηθούν στην αξιοποίηση του τόπου.



Η αίθουσα γευσιγνωσίας του Οινοποιείου

Η παραγωγή κρασιού συνεχίζεται αδιάκοπα. Η οικογένεια Κεφάλα, στοχεύει στην επέκταση των δικών της αμπελώνων και στην παραγωγή κρασιού από δικά της αμπέλια. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας τη χρονιά που μας πέρασε γεννήθηκαν δύο νέα κρασιά με την ονομασία «**Μαρκέλλα**». Πρόκειται για δύο ξηρά κρασιά, ένα λευκό και ένα ροζέ. Παράγονται αποκλειστικά από τις ποικιλίες των αμπελώνων της οικογένειας.

Η παραγωγή βρίσκεται σε αυξανόμενη μορφή ενώ στο χώρο εξακολουθούν οι εικαστικές παρεμβάσεις των ιδιοκτητών, οι οποίες μετατρέπουν τις εγκαταστάσεις εκτός από χώρο παραγωγής και σε χώρο καλαίσθητο και αρκούτσως προσίτο στο κοινό. Εντύπωση μας έκανε το όμορο σιντριβάνι και κυρίως ο γέρικος κορμός ελιάς στον προαύλιο χώρο, ο οποίος στέκει ως γλυπτό στον ανοιχτό χώρο, χωρίς το φλοιό του με ένα υπέροχο οπτικό αποτέλεσμα.



Τα δυο νέα κρασιά με την ονομασία «Μαρκέλλα»

Εγκληματικότητα στη Βολισσό Σημεία των καιρών!

Πρώτο κρούσμα

Όλα τα χρόνια μέχρι σήμερα αυτό για το οποίο καυχόνται οι Βολισσιανοί είναι έλλειψη εγκληματικότητας στη περιοχή.

Πρόσφατα τα γεγονότα ήρθαν να ανατρέψουν το γεγονός. Είναι άκρως ανησυχητικό ότι απαντώντας το μήνα Νοέμβριο δύο εκκλησίες στη Βολισσό έγιναν στόχος κλοπής. Είναι δείγμα των δύσκολων καιρών που βιώνουμε ή κάτι το οποίο πρέπει να μας ανησυχήσει περισσότερο;

Από το blog **Odysseas from Chios** το οποίο επιμελείται ο συγχωριανός και μέλος του Συλλόγου μας κ. **Οδυσσεύς Κοκκινάκης**, διαβάσαμε την είδηση. Πρώτα για την απόπειρα παραβίασης της εκκλησίας του Χριστού στη κεντρική πλατεία του χωριού. Ο ιερέας του Ιερού Ναού **Γεώργιος Γεώργαλος** έκπληκτος παρατήρησε ότι οι επίδοξοι κλέφτες προσπάθησαν να παραβιάσουν την πόρτα δίπλα στο καμπαναριό του Ιερού ναού. Η παραβίαση φαίνεται πως έγινε με λαστό, αλλά για κάποιο λόγο που δεν γνωρίζουμε η κλοπή δεν ολοκληρώθηκε.

Όπως ο γράφων τόνισε, στόχος πρέπει να ήταν τα ιερά σκεύη της εκκλησίας ή απλά η βεβήλωσή της. Κι αυτό διότι τα κίνητρα των κακοποιών δεν μπορεί να ήταν οικονομικά, αφού η εκκλησία είχε καιρό να λειτουργήσει και τα παγκάρια ήταν άδεια. Ενημερώθηκε σχετικά η αστυνομία και η Ιερά Μητρόπολη της Χίου.

Δεύτερο κρούσμα

Λίγες ημέρες μετά ιερόσυλοι εισήλθαν στο ερημοκλήσι του Αϊ Γιώργη στα Μουντά έξω από το χωριό. Το ξωκκλήσι υπέστη παραβίαση της πόρτας του με φλόγιστρο. Οι κλέφτες έσπασαν το μικρό παγκάρι του ναού, στην προσπάθειά τους να επιτύχουν τον στόχο τους και να καρπωθούν έστω και λίγα χρήματα. Τα παραπάνω γεγονότα δεν προκαλούν μόνο θλίψη και αγανάκτηση, αλλά και ανησυχία.



Το ψηφιακό σήμα στη Χίο

Με τρία κέντρα εκπομπής η Digea σχεδιάζει την ψηφιακή εποχή στη Χίο από το 2014.



Στις αρχές του 2014, υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει στη Χίο η ψηφιακή εκπομπή τηλεοπτικού προγράμματος με ψηφιακή τεχνολογία, η γνωστή Digea.

Για την περιοχή του ΒΑ Αιγαίου δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός αν και η εγκατάσταση του δορυφορικού σήματος θα γίνει για τη Χίο, τη Λέσβο και τη Λήμνο μαζί και μάλιστα με χρονοδιάγραμμα το Φεβρουάριο 2014. Στη Χίο τα τρία κέντρα εκπομπής είναι τα Θυμιανά, τα Μεστά και το Θολοποτάμι που θα καλύπτουν όλο το νησί καθώς και τις Οινούσσες και τα Ψαρά.

Η εταιρία «**Digea - Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.**» υπέβαλε αίτηση στο Δήμο Χίου, προκειμένου να της παραχωρηθεί η χρήση τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Χίου, με σκοπό τη δημιουργία κέντρου μετάδοσης ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος.

Με δεδομένη τη διακοπή του αναλογικού σήματος στο εγγύς μέλλον, κρίνεται απαραίτητη η διευθέτηση του θέματος, ώστε οι πολίτες του Δήμου Χίου να μεταβούν ομαλά και ανεμπόδιστα στην ψηφιακή μέθοδο μετάδοσης του τηλεοπτικού σήματος.

Το πρόγραμμα που θα εκπέμπεται θα αφορά όλους τους νόμιμα λειτουργούντες τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας.

Βολισσιανές διακοπές....

Όπως κάθε καλοκαίρι!



Το παρακάτω κείμενο είναι γραμμένο από τους ανθρώπους του Οργανισμού «**Το χαμόγελο του παιδιού**» και συνοδεύεται από πανοραμική εικόνα της Βολισσού.

Ο γνωστός Οργανισμός που στέκεται δίπλα σε παιδιά που το έχουν ανάγκη, χάρισε στους φιλοξενούμενους μικρούς φίλους του λίγες ημέρες διακοπών στη Βολισσό. Είναι χαρά μας να προσφέρει

ο τόπος μας στιγμές ευτυχίας στα παιδιά αυτά και να αποτυπώνεται στη μνήμη τους ως τόπος αγαπητός, οικείος και φιλόξενος.

«*Η ώρα ήταν 19:00 το απόγευμα και η ημέρα Δευτέρα 26/8. Ετοιμασίες της τελευταίας στιγμής, αναστάτωση, ανυπομονησία και ο οδηγός μας έφτασε! Φωνές και γρήγορη επιβίβαση στο πουλμανάκι του Οργανισμού για να φτάσουμε στην ώρα μας στο λιμάνι του Πειραιά. Μόλις φτάσαμε αντικρίσαμε το καράβι με το οποίο θα ταξιδεύαμε για εννιά ώρες έως ότου φτάσουμε στο φιλόξενο νησί της Χίου. Πήγε 06:00 το πρωί και μπήκαμε στο λιμάνι της Χίου όπου αντικρίσαμε πέντε χαρούμενα πρόσωπα που έψαχναν μέσα στο πλήθος να μας βρουν! Όταν μας είδαν αγκαλιές και φιλήματα πλημμύρισαν το λιμάνι! Μετά ο Γιάννης —ο οικοδεσπότης— είπε τη φαεινή ιδέα για ζεστή μπουγάτσα στο καλύτερο μαγαζί του λιμανιού! Έτσι μας βρήκε η ανατολή του ηλίου την πρώτη μέρα των διακοπών μας, με γεμάτη κοιλιά και χαρούμενη καρδιά από την καλή μας παρέα! Ύστερα ξεκινήσαμε τη διαδρομή για το αγαπημένο μας μέρος!*

Βολισσός! Η κυρία Ευγενία μας περίμενε με το μικρό μας φίλο τον Ίωνα που έγινε 3 ετών τον Ιούνιο και εξελίχθηκε σε μεγάλο μαγκάκι! Ίσα που προλάβαμε να ακουμπήσουμε τα πράγματα στα δωμάτια, βάλαμε τα μαγιό μας και φύγαμε για την παραλία! Μετά από κατανάλωση υπερβολικής ενέργειας στο θαλασσινό νερό έφτασε η ώρα για αναπλήρωση θερμίδων σε μία φιλική - τοπική ταβερνούλα όπου θα μας έκανε το τραπέζι το Κουγιούλιο Ίδρυμα όπως κάθε χρόνο!

Οι επόμενες μέρες επιφύλασαν πολλές εκπλήξεις και η μέγιστη αυτών ήταν το αντάμωμα με τους καλοκαιρινούς μας φίλους: «Τι παράξενο!» συμφωνήσαμε όλοι, «ενώ μένουμε στην ίδια πόλη, σιωπηλά επιλέγουμε να βρισκόμαστε κάθε χρόνο, τις ίδιες μέρες, στο νησί μας!»

Έτσι ακολούθησαν οι υπόλοιπες μέρες και μας βρήκαν να τριγυρνάμε με την καλύτερη παρέα τη μία στη Βόρεια πλευρά του νησιού στο σπήλαιο «Το Άγιο Γάλας», την άλλη στο Λίθι, στα Μεστά, στο Πυργί, στα Μαύρα Βόλια κ.λπ.

Η πιο διασκεδαστική μας μέρα ήταν όταν μαζευτήκαμε όλοι στην πλατεία του χωριού για να παρακολουθήσουμε παράσταση Καραγκιόζη με πρωταγωνιστή το δικό μας τον Αντώνη! Το ταλέντο του αναγνωρίστηκε από όλους αφού το χειροκρότημα και τα γέλια αντηκούσαν σε όλο το χωριό! Έτσι, μέσα στις άπιστευτες στιγμές αγάπης και ξεφαντώματος δεν μπορέσαμε να αντιληφθούμε τον άτιμο το χρόνο που μας προσπέρασε και βρέθηκε μπροστά μας κρατώντας ανέλδοτα την τελευταία μέρα των διακοπών μας. Τα δάκρυα ξεχειλίσαν στην αγκαλιά του αποχαιρετισμού με μόνη παρηγοριά το επόμενο ραντεβού μας!

Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς, γιατί χάρη σε εσάς η Βολισσός έχει γίνει το χωριό μας!

